

# Jubileumlied voor Harry Harmsen

Ter gelegenheid van zijn 25 jarig jubileum bij de Protestantse Gemeente Assen op 28-1-2018  
Melodie: Het dorp van Wim Sonneveld Tekst: Ingrid Meier

Thuis zijn de foto's goed bewaard  
een kerkgebouw, een man met baard,  
de mensen vaak nog onbekend.  
veel kind'ren in het huis van God  
een vrouw die naast jou glom van trots  
Het is hoe jij begonnen bent.

Die kerk, je weet nog hoe het was,  
De klokkentoren in het gras  
Marturia stond op de gevel.  
En naast het raam van glas in lood  
stond jij, de zondagskleur was rood  
en uit de banken klonk geprevel.

## *Refrein*

*Een kwart eeuw ben jij neergestreken,  
In Assen-West en Kloosterveen  
En maakte dertien honderd preken  
Voor elke week is dat er één.*

Een nieuwbouwwijk werd jouw terrein  
Je deelde brood en schonk de wijn  
en bouwde mee op jouw manier.  
Een gymzaal was waar het begon,  
Nog ver weg lag de horizon  
Je was een echte pionier.

Wat was het nog eenvoudig toen,  
Je mocht je werk op één plek doen  
En hoefde niet te variëren.  
We gingen naar de MFA  
In optocht liepen wij je na,  
Je ging ons nieuwe huis waarderen.

## *Refrein*

*En daar, in t'hart der Kloosterveste  
wat heb jij daar al veel gedaan.  
Als predikant wist je niet beter,  
dan dat dat nooit voorbij zou gaan.*

Kerken fuseerden met elkaar,  
Drie-enigheid was plotseling daar  
Al moest de Drieklank nog veel leren.  
Met vier collega's sta je sterk  
Met nieuwe plannen aan het werk,  
zo hopen we het tij te keren.

Wat ga je verder voor ons doen,  
misschien al ruiken aan 't pensioen  
of mee met de veranderingen.  
Wij gaan vol goede moed op weg,  
de nieuwe tijd, net wat je zegt,  
wat blijft zijn de herinneringen...

## *Refrein*

*Een kwart eeuw ben jij neergestreken,  
In Assen-West en Kloosterveen  
En maakte dertien honderd preken  
Voor elke week is dat er één.*